

Wij zijn benieuwd naar jullie achtergrond en drijfveren, vertel!

Lars vertelt...

Stel jezelf kort even voor en vertel hoe ben je bij vvZwaluwe terecht gekomen ?

Ik ben Lars Roelen, ik ben 30 jaar en woon in Lage Zwaluwe.

Ik woon heel m'n leven al in Lage Zwaluwe en ben als kleine jongen begonnen met voetballen

Heb je zelf gevoetbald of voetbal je nog en in welk team?

Ik ben begonnen met voetballen in de kabouters, hierna ben ik even gestopt geweest, waarna ik in de E'tjes weer ben begonnen. Ik voetbal op dit moment nog steeds in het 4e elftal.

Wat is je favoriete club en/of wie is je voetbalheld?

Mijn favoriete voetbal club is Ajax, mijn voetbalheld is Ronaldinho.

Jullie zijn dit seizoen gestart bij het tweede, was je hiervoor al vrijwilliger bij onze voetbalvereniging en wat deed je?

Hiervoor was ik trainer bij de JO19 en JO17, ook ben ik al een aantal jaar lid van de activiteitencommissie.

Besteden jullie veel tijd aan het vrijwilligerswerk dat jullie doen voor de vereniging?

Het kost per week wel een aantal uurtjes buiten de wedstrijd om.

Het is leuk om te doen dus dan is het ook niet snel te veel!

Wat vind je leuk aan jouw vrijwilligerswerk als trainer?

Wat maakt dat jullie dit week in, week uit doen? Waar doe je het voor??

Ik vind het leuk om op zaterdagen terug te zien waar doordeweeks op getraind wordt. Uiteindelijk is het een goed gevoel als je het team beter en hechter ziet worden, dit alles motiveert het om week in week uit te doen.

Het is leuk om het samen met Björn te doen, de samenwerking is top en het is ook erg leerzaam.

We delen dezelfde visie betreft het voetbal en zijn het daarom ook vaak eens met elkaar!

We hebben al eerder samen training gegeven aan de jeugd, dit klikte goed en vullen elkaar aan. Daarom ben ik blij dat we dit bij het 2e elftal kunnen voortzetten en ook volgend seizoen!

Jullie weten dat vrijwilligers de fundering zijn waar een vereniging op draait, hoe zou je andere leden of ouders van leden inspireren om vrijwilliger te worden?

Ik zou iedereen adviseren die twijfels heeft het op z'n minst te proberen, misschien is het wel erg leuk om te doen. De club draait inmiddels op vrijwilligers.

Heb je een favoriete herinnering of anekdote die je met ons wilt delen?

Het is een seizoen vol met mooie anekdotes en herinneringen, te veel om op te noemen en hopelijk komen er nog vele bij!



waarom moeilijk
doen,
als het samen kan!

Wat een clubhelden!