

Vrijwilliger in het Zonnetje

Stel jezelf kort even voor (Wat doe je in het dagelijks leven)

Hallo, ik ben **Jason de Bruin**. Ik ben 15 jaar oud en speel in de jo-16. In het dagelijks leven voetbal ik en kijk ik voetbal.

Hoe en wanneer ben je begonnen met vrijwilligerswerk?

Ik ben begonnen met vrijwilligerswerk ergens begin dit jaar op een toernooi voor de jo11 en jo12.

Wat zijn jouw taken als vrijwilliger voor de club?

Doeltjes klaarzetten en wedstrijden fluiten wanneer het kan.

Wat vind je leuk aan jouw werk als vrijwilliger?

Ik vind het fluiten leuk omdat je vaak als speler het beter denkt te weten dan de scheids en nu mag je het zelf bepalen.

Heeft het vrijwilligerswerk je kijk op de voetbalvereniging of de sport veranderd?

Het vrijwilligerswerk heeft mij een andere kijk gegeven op de manier van omgaan van je teamgenoten. Ik behandel de scheids nu met meer respect en probeer mijn teamgenoten rustig te houden tegen de scheids.

Hoeveel tijd ben je per week bezig met je in te zetten voor de club?

Als er goaltjes klaargezet worden en ik kan, dan doe ik dat altijd. En als ik op de zaterdag tijd heb om bij een team te fluiten dan doe ik dat met veel plezier.

Wat zou je tegen mensen willen zeggen die twifelen om vrijwilliger te worden?

Ik vind zelf vrijwilliger heel leuk, dus ik zeg probeer het gewoon een keer. Als je het niet leuk vindt, heb je het tenminste geprobeerd. Vind je het wel leuk dan heb je wat te doen op de zaterdag ochtend.

Heb je een favoriete herinnering of anekdote die je met ons wilt delen?

Ik heb nog niet hele spectaculaire dingen meegemaakt tijdens mijn vrijwilligerswerk, want dat doe ik nog niet zo lang. Maar tijdens de rust waren ik en mijn vriend Jordy Kramer uitgeleden in de scheidsrechter kleedkamer want daar was het blijkbaar best glad

Wie zou jij graag in het zonnetje gezet zien worden?

Jordy Kramer zou ook wel in het zonnetje gezet mogen worden. Hij traint graag mee met andere teams als ze dat van hem vragen (ookal kunnen zijn vingers dat niet altijd aan). Ook fluit hij ook graag en dat mag ook gezien worden!

waarom moeilijk doen,
als het samen kan!

Wat een clubheld!



Vrijwilliger in het Zonnetje

Stel jezelf kort even voor (Wat doe je in het dagelijks leven)

Ik ben **Michael Dekkers**, in het dagelijkse leven ben ik projectleider bij Infinity Repair (gevestigd te Waddinxveen). We hebben een prefab toepassing ontwikkeld voor het repareren van houten kozijnen.

Wij meten de onderdorpels inclusief het aantal stijlstukken exact in, zodat het nieuw te plaatsen element weer mooi past. Zo hoef je de goede delen van het kozijn niet weg te gooien.

Hoe en wanneer ben je begonnen met vrijwilligerswerk?

Dat is begonnen in de jeugd als scheidsrechter. Ik denk in de B. We hebben toen met 10 jeugdspelers ons jeugdscheidsrechter certificaat gehaald. Deze cursus werd door de KNVB georganiseerd op de vereniging van Zwaluwe.

In 2015 ben ik gestopt met voetballen. Omdat ik graag bij het team betrokken wilde blijven ben ik gaan vlaggen bij Zwaluwe 2 en sinds dit jaar Zwaluwe 3.

Daarnaast fluit ik ook regelmatig een wedstrijd van de jeugd of senioren. In 2015 ben ik ook begonnen met het begeleiden van de jeugd-scheidrechters en uiteindelijk ben ik in 2018 gevraagd als scheidsrechter coördinator en ben ik aangesloten bij de jeugdcommissie.

Wat vind je leuk aan jouw werk als vrijwilliger?

Het werk van de scheidsrechter coördinator vind ik niet per se leuk om te doen. Dat doe ik echt om de club te helpen. Daarentegen vind ik het vlaggen en fluiten wél leuk om te doen. Als scheidsrechter blijf je toch lekker in beweging en door mijn rol als grensrechter ben ik toch nog aangesloten bij een team!

Hoeveel tijd ben je per week bezig met je in te zetten voor de club?

Ongeveer 4 á 5 uur per week: 1 wedstrijd per week fluiten, 1 wedstrijd per week vlaggen 1x per maand vergaderen met de jeugdcommissie, De indeling maken voor de scheidsrechters en 1x per maand jeugdscheidsrechters begeleiden

Wat zou je tegen mensen willen zeggen die twijfelen om vrijwilliger te worden?

Bij twijfel gewoon doen. Als je het echt niks vindt, ben je ook zo weer gestopt..

Heb je een favoriete herinnering of anekdote die je met ons wilt delen?

Het etentje met de jeugdcommissie is elk jaar weer om naar uit te kijken. Gezellig borrelen met de jeugdcommissie inclusief aanhang en dan uit eten gaan.

9. Wie zou jij graag in het zonnetje gezet zien worden?

Timo Merks

waarom moeilijk doen,
als het samen kan!

Wat een clubheld!